

Korte voorstelling van onze Lichtaartse Kloppers

Onze groep **vlegeldorsers** bestaat sedert 1970 en verzorgt vanaf 1981 optredens in binnen- en buitenland. In Nederland waren we al meer dan 250 keer te gast op boeren-, oogst- en ambachtenmarkten. In alle Vlaamse windstreken demonstreerden we meer dan 200 maal op molenfeesten en historische jubilea.

Ons optreden is niet zomaar kloppen met de vlegel! Het is een verhaal over het boerenleven zoals dat tot 1900 werd beleefd. We vertellen via een geluidsinstallatie talrijke oude volkswijsheden en laten die zowaar herleven voor de ogen van onze toeschouwers. Met tal van oude gebruiksvoorwerpen wordt weer gewerkt zoals: vlegels, bezem, houten graanschep, gritsel, graanmolentje, pik, haargetuig, zeeldraaiersgereedschap, snijbak, beddenzak, zaaikorf, oude graanmaat, palmtakje, wan,...

Zaaïen, korenpikken, korenhopen maken, wannen, malen, stro snijden, zeeldraaien, kemp schillen... het komt bij ons allemaal aan bod. Alles wordt verteld en gedemonstreerd. Weerspreuken en oude volkswijsheden vormen het bindmiddel tussen de actiemomenten. Kortom de toeschouwers komen op een speelse wijze in contact met het volksleven van vroeger.

Wij hebben ook een groep **dames die het strovlechten beoefenen**. Daarmee knopen zij aan bij een oude traditie die in verschillende Europese landen bestond. Ze maken sierlijk vlechtwerk met allerlei soorten stro: zwaantjes, kransen, sterretjes, heksen, hoorns des overvloeds, kruisjes, waaiers, mandjes, hartjes, brochets, hangers met klokjes... Vaak zijn het oude oogst- of gelukssymbolen die een religieuze of volkskundige betekenis hadden. Onze dames zijn uitgedost in een passende folkloristische kledij en demonstrenen de ganse dag.

Wie graag een blik werpt op onze activiteiten, kan surfen naar:
<http://users.skynet.be/kloppers/>